

De Testpiloot



DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER





In deze Serie zijn reeds verschenen:

De grote Wedstrijd

Het geheim van de gouden Tempel

Het Smokkeleiland

De geheimzinnige verdwijning in Atoomstad

De Testpiloot

Mannen van Mars landen op Aarde



DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER

De Testpiloot

DOOR
J. H. KOELEMEN



MULDER & ZOON N.V., AMSTERDAM

DIT
BOEK BEHOORT AAN

Naam

Adres

.....

.....



Wat een noodweer... als ik niet gauw een dak boven m'n hoofd vind, spoel ik van de weg af....



Ze zeggen schuil bijnaweer nooit onder een boom, want bomen trekken de bliksem aan... deze bushalte zal dus wel veiliger zijn...



Hier sta ik lekker droog...



Ik moet gauw een andere schuilplaats vinden...



Een boerenschuur... wel, de elgenaar zal er wel geen bezwaar tegen hebben als ik hier even kom schuilen



Het ziet er niet erg aantrekkelijk uit... Enfin als het maar droog is



Pottenkijkers kunnen we niet hebben... Hier!!!



Gooi dat jochie hier maar neer! En schiet op want onze man kan ieder ogenblik langs komen!







Hoe bedoelt U, Commissaris?

Luister kereltje... hier is een stel heel gemeene lui aan 't werk die geen middel te laag vinden om hun doel te bereiken. Zij hebben deze piloot ontvoerd om hem de geheimen over het nieuwe reuzenvliegtuig van de Avionfabrieken af te persen !!



Welke mensen willen die geheimen dan weten?

Hun concurrenten 'De Adelaar' vliegtuigfabrieken bij voorbeeld acht ik tot alles in staat!



Maar we gaan ze achterna... en wel meteen!



Pas op Uw voetbad Commissaris!

HELA



Eh... eh... ik ga nu dan maar Commissaris!! Goedendag!



Hm, nu die Avionvliegtuigfabriek opgezocht!



Ik zal maar brutaal zijn en regelrecht doorlopen!!



Hier zetelt de Directeur...



Hu hu... waar is mijn man gebleven???



Heus Mevrouw... maakt U zich niet bezorgd... Uw man komt heus wel weer terecht. Gaat U maar rustig naar huis... Wat kom je doen jongeman?



Ik kom U nieuws brengen omtrent Uw Pilot Kock Pit.. Hij is door twee boeven ongeveer drie uur geleden in een auto ontvoerd...



Vertel verder..
vertel verder!!

Toen ik voor het noodweer in een boerenschuurtje schuilde werd ik door twee ongere liezen neergeslagen. Even daarna kwam ik weer bij en zag nog net hoe de mannen een automobiel aanhielden en de chauffeur in hun eigen auto meenamen... Ik heb toen de auto van het slachtoffer...



mee naar hier genomen... hij staat voor de ingang van de fabriek

Oh, hoe ziet die auto er uit?!



Wel Mevrouw, 't is een twee persoons wagentje met een linnenkap...

Ja, dat is m, oh.. oh.. ze hebben Kockie ontvoerd. M'n arme man.... Wat moet ik doen?



Het zijn onze concurrenten! Kock weet alles af van onze nieuwe geheime project.. het is duidelijk dat ze hem de gegevens willen ontfutselen. Dit betekent een ramp voor onze fabriek. Er is niemand die het vliegtuig kan besturen....



Directeur heeft U de politie al ingelicht?

Ja, maar de mond van onze hoofdcommissaris is groter dan z'n speelman.. we hebben niet zo veel vertrouwen in hem!



Hm... ja, dat leek mij op 't eerste gezicht ook.... maar wat denkt U nu te doen?



Wij kunnen niets doen...! Mil-
lienen guldens gaan verloren
als m'n piloot niet gauw terug-
komt!!

Hu.. hu arme Kockie!!!
Als ze hem maar geen
pijn doen! Hu.. hu...



Wel meneer de Directeur, beloven kan ik U niets, maar soms heb ik als detective wel eens een gelukje! Wie weet breng ik U binnenkort Uw piloot te-
rug.. en U mevrouw, Uw man!

Dank U wel, jonheer!



W.. wat hebt U dan al een
spoor?!

Een spoor? Nee niet één!
Maar waar geen sporen
zijn kunnen we ze
maken!



Wat? Wat bedoelt U?!

Ik bedoel.. wacht
U maar af... tot
ziens!!



Heeft hij al
iets ontdekt
die rakker?



Pardon, ik vergat iets. Als-
tublieft mevrouw. Het
sleuteltje van de auto!



Dank U wel
jonheer!

ENIGE TIJD LATER....

Hm, daar heb je je mooi ingewerkt Pinkie! Zorg nu maar eens gauw dat je piloot Kock Pit terugbrengt...



Het is wel makkelijk om te zeggen, ik breng Uw man terug, Mevrouw" Maar waar moet ik beginnen te zoeken...??



Ik zal nog maar eens bij die boerenschuur gaan kijken...



HaHa, hier is de schuur al weer...



Ongelofelijk, Floris ligt voor dood op de grond.....!!

Hm, dóód is hij niet... hij slaapt! Hallo Floris wordt eens wakker! Luilak!



Hè... he' Pinkie, waarom schreeuw je zo, heb je die piloot soms al gevonden?



Wat weet jij van die piloot al ??

Dat is toch heel eenvoudig. Ik las in de krant dat er in deze schuur hevig was gevochten en dat hiervandaan de piloot ontvoerd was... Ik dacht: Pinkie zal hier vast en zeker terug komen... en als ik dan hier op hem wacht kunnen we samen aan 't speuren gaan!



Ha, ha, je wilt dus meehelpen met het opsporen van Kock Pit? Nou en of Pinkie, laten we direct beginnen!



Oke, Floris beginnen maar!

Eh... hoe bedoel je.. zeg maar wat ik moet doen!

Eerlijk gezegd.. dat weet ik óók niet!



Wij zijn vast en zeker geen goede detectives, dat we niet eens weten wat we moeten doen!



Een idee, Floris!

Vertel maar op!

Het heeft gisteren erg geregend
weet je wel? Nu het is vrijwel
zeker dat de auto van de boeven
in de modderige grintweg een
spoor heeft achter
gelaten... dat spoor
gaan we volgen!!

Oef niet gek bedacht.. ik zou het zelf
bedacht kunnen hebben... maar ver-
beeld eens dat het spoor tientallen
kilometers doorloopt, dat kunnen we
nooit lopen!

We gaan het in ieder
geval proberen, kom mee

Hier lopen de
banden...

Pinkie zie, hier loopt het spoor
deze landweg in...

Oef, we hebben er al een
aardig eindje op zitten...

Kijk, die wagen
komt me erg
bekend voor!

Dag op Floris.. Opzij!!!!



Dat was op 't nippertje Pinkie ...

Floris, die twee mannen die in die auto zaten... dat waren de schurken die Kock Pit ontvoerd hebben...!!



En 't was dezelfde auto ook! Om ons te overtuigen zullen we beide sporen vergelijken....



Zie je wel, ze zijn volkomen gelijk - helaas ik had het nummer moeten opnemen



Wel we vervolgen onze weg, misschien dat we dichterbij ons doel zijn dan we wel denken...



Kijk Floris de weg loopt op dit hek dood. We staan aan 't begin van een oprijlaan van een groot landhuis!



De sporen van de auto gaan door 't hek... Pinkie, dat betekent dat we weten waar we de boeven moeten pakken!



Om te beginnen zullen we over dit hek klimmen en dan het huis eens nader bekijken. Voorzichtig Floris met je broek



Dat moet nu juist mij weer gebeuren! Op deze manier kan ik toch geen boeven vangen!?



Stt! Door je lawaai zou je alles kunnen verraden domkop. Vooruit we gaan op 't huis af....



Geen enkel teken van leven te bespeuren....



'k Heb wel eens in een boek gelezen dat je in een geval als 't onze altijd door een raam moet klimmen... dat zullen we dan maar doen ook...



Ga je naar binnen klimmen Dinkie... is dat niet gevaarlijk?

Kom Floris, zijn we detectives of niet? Kom eens hier dan ga ik op je schouders staan...



Prachtig, het raam is aan de binnenkant niet gesloten... ik duw het open...



Dinkie stop even er kriebelt iets aan m'n been...



Nee!!! Blijf staan Floris!!!!

Ik.. ik... houd het niet meer. O, help... Moeder!!!! Een monster wil me verslinden....



Hm, Floris is totaal van streek geraakt door dit geaardige diertje. Maar hij zal nog wel terug komen



Waar blijft hij nu? Ik heb geen tijd om te wachten... ik ga alleen maar naar binnen...



Dit raam. Daar kan ik precies bij...



Hup!





En is je vriendje Pinkie Pienter ook weer in de buurt? Dat zal wel. Jullie halen alle kattenkwaad samen uit. Wat kwam je hier doen?! Spreek op!!



Eh.. eh.. niets Bul Bumper.. eh.. ik bedoel... ik kom gezellig op visite....



Mooi, ik zal je op een paar bruine bonen tracteren....

..en die bonen komen uit dit schiet-ijzertje! Begrepen!!



Nee.. niet doen Bul! Dat moet je niet doen!

Ik vind het nu welletjes!

Sakkerloot... Floris heeft zich aardig in de moeilijkheden gewerkt! Snel handelen is geboden!!



Ik ga je dood schieten...

'n Ogenblik heer Bumper, ik zal 'U alles vertellen!!



Vooruit, vertel op den!

Spreek op, wat kom je hier doen!!!



Luister... ik... kwam hier, om even....



Schiet op vent! Ik heb geen tijd meer voor je... Spreek op... En vlug wat!!



PANG!

HIER DAN!



Hoera, net op tijd, Pinkie!

Hier die revolver!!

Dacht ik het niet, die kleine vlegel natuurlijk weer!!!



Breng ons naar Kock Pit. Vlug!!

Wat zeg je vriendje? Kock Pit? Wie is dat...? Nooit van gehoord!



Vertel maar geen smoesjes Bul.. je weet goed wat ik bedoel. Of wil je kennismaken met je eigen pistool

Kalm maar.. ik breng je erheen! Deze kant uit



Pas op dat je geen grapjes uithaalt Bul.. Dat komt je duur te staan!



EEN PAAR UUR LATER....
Pff.. wat een vermoeiend werk. Ik ben doodop. Hoelang moeten we nog graven

Nog een hele poos denk ik.
Je wilt er toch niet mee uitscheiden?





Het is geheel afgebouwd. Binnen een week zouden we er de eerste proefvlucht mee maken!



Hebt U geen andere piloten die dat kunnen doen?

Zulke piloten zijn er niet om zo'n vliegtuig te besturen!!



Directeur mag ik U een voorstel doen?

Pinkie heeft weer eens een idee...

Een voorstel? ga je gang!

Ik bied U aan om het vliegtuig zonder gevaar de lucht in te brengen en zonder gevaar weer te doen landen!



Hahaha haaaahaha haahahaha!!! Dat knulletje wil ons vliegtuig gaan besturen Hahahaha!!



Is dat dan zo gek?

Hallo... hallo... Jansen ben je daar? Kom snel hier! Hahaha!!



Hier ben ik Directeur!



Jansen.. luister goed. Ik vertel je een goeie mop... Die snotneus hier wil met ons vliegtuig vliegen!



Haha.. hahahahahaha! Haaha.. haha ha!!!!



Wat? Lach je niet!!!



Neemt U me niet kwalijk, meneer, maar ik meen dat de Heer Pienter, gezien z'n ervaring heel best met ons vliegtuig overweg zou kunnen!



Begin jij nu ook al? Je bent gek vent! Uit m'n ogen. Iedereen is gek! Gek zeg ik!!



En jullie er ook uit. Weg!! Allemaal er uit!



Meende je dat nu werkelijk, Pinkie? Van dat vliegtuig?!



Jazeker, waarom niet? Ik kan toch vliegen.. wat geeft het dat het vliegtuig een beetje groot is..?

Hm, ik geloof dat ik morgen bij het eerste ochtendgloren een karweitje heb op te knappen...!! Het is voor z'n eigen bestwil!!

Wat doe je geheimzinnig. Wat ga je doen?

Zal je wel zien...





Oef, dat was geen kleinigheidje!
Maar we vliegen tenminste...



Wat zeg ik: 10 minuten?!
De benzinetank is bijna leeg!
Vlug Floris, we gaan direct landen!!



Nog 40 liter

Dat betekent brandstof voor een minuut vliegen!!



Pinkie, hier zijn valschermen, we springen er uit!



Nou, adieu dan! Tot ziens!!
Floris Fiedel blijft liever leven



Zal hij het redden?!
Als hij veilig op de grond komt is het een reuze piloot!



Gelukt! Hoera!! Een pracht landing!!



Pinkie kom hier en geef me de hand!



Boos? Ja natuurlijk ben ik boos. Rekel dat je bent. Hoe durf je onze kostbare machine te stelen!!!



Wel.. eh.. directeur, ik wilde U laten zien dat een ander het vliegtuig ook wel kon besturen!







Aangenomen! En wanneer moet het gebeuren?

Zo snel mogelijk natuurlijk! Wij moeten ons vliegtuig het eerst aan het publiek tonen!



Afgesproken, meneer Adelaar, ik maak het in orde!

Wat ga je nu doen?



Laat dat maar aan Bumper over! Ze zullen er van opkijken!

Doe je best!



DIE ZELFDE AVOND.....



Een handgranaat, daar kan het vliegtuig beslist niet tegen...



He daar, wat doet U daar?! Halt of ik schiet!!



Grr... mislukt! Het begint al dag te worden, morgen zal ik terug komen!



Ja, meneer, toen ik „Halt of ik schiet“ riep, ging hij er als een haas vandoor!

Het moeten boeven zijn, die het op ons vliegtuig hebben voorzien! Bul Bumper misschien?



Vergeet niet Pinkie.. vanmiddag om 3 uur proefvlucht...



Voór alles oke? Starten
maar!



Alle instrumenten reageren ook nu
weer volkomen normaal, meneer
Pienter!

Dank U wel, Smith



■ Gaat prachtig Floris, over
vijf minuten zullen we weer
landen!



Naar beneden gaan? Nu alweer
jochie? Zou je niet eerst een
gezellig babbeltje willen maken
met Ome Bumper?



Bul Bumper! Hoe kom jij hier
en wat kom je doen?

Ha, dat zal je eens zien. Zie je
die parachute die ik aan heb?
Daarmee ben ik veilig, als straks
dít vliegtuig naar beneden valt,
begrijp je?

Wat ben je
van plan?



Heel eenvoudig knaapje!
Ik laat jullie „Gigant” naar bene-
den storten en daarmee ben ik
van een hoop last bevrijd....

Dat laat je wel uit je
hoofd!!



Kijk.. Hier..! Een schop tegen dit
tere instrumentje zal heel nare
gevolgen hebben!

Floris houdt hem tegen!



Lelijke kerel dat je
bent, aanpakken!



Hou hem er onder
Pinkie, ik kom je hel-
pen!

Los.. laat los zeg
ik je!



Hier... hier, aanpakken!

Pinkie, let op je stuur!
het vliegtuig
gaat scheef!!!





Pinkie laat Bumper los en pak je stuur... we vliegen boven zee ... we vallen !!



Ik moet er uit zien te komen!



Ik.. ik .. het vliegtuig trekt niet meer op !! We storten in zee !!



We zijn verloren !!!!







Goedendag. Dit is m'n vriend Floris Fiedel en ik ben Pinkie Pienter. We zijn enige uren geleden met een vliegtuig in zee gestort ...

Wel dan heeft U geluk gehad dat wij juist langts kwamen!



Kapitein, mag ik eerst even via Uw radio m'n maatschappij op de hoogte stellen van de ramp?

Dat is te zeggen... eh... dat kan ik onmogelijk toestaan. Door Uw melding zou U onze positie verraden...



Hoe bedoelt U? Mag Uw positie dan niet bekend raken?

Eh, tot m'n spijt niet... De politie zou maar al te graag weten waar wij ons bevinden... He-las ik kan het U niet toestaan...



Hm, dat is niet zo mooi... als ik het dus goed begrijp zijn we aan boord van een piratenschip of zo?



Als U het eerbare beroep van smokkelaar zo wilt noemen, ja!!

Waarheen gaat de reis, kapitein?

Het spijt me jongeman. Ook dat kan ik niet zeggen!



Wel Floris we zitten in een lelijk parket...

Ik vertrouw die boevengezichten niet. Jij Pinkie?



Een reddingsboot is er ook niet om te ontsnappen. Tegen wil en dank zullen we de hele reis mee moeten maken....



Smokkelaars? Wat zouden ze smokkelen?

Het doet er niet toe wat het is. Ik denk cigarettten of zo iets....



Enfin we zullen maar eens gaan slapen en morgen verder zien! De dag schaft raad zegt men wel eens....



DE VOLGENDE DAG ...

Psst.. Floris luister eens. We moeten tot elke prijs het bericht van ons vliegtuig ongeluk naar de wal seinen. Daarom heb ik een plan bedacht om de marconist uit z'n hut te lokken....

Wat wil je dan doen?



Ga maar mee. Zodra hij uit z'n hut is, sluip jij naar binnen en breng via de radio onze berichten over!

Oke Pinkie laten we meteen maar beginnen...



Goedendag Heren. Goed geslapen?

Dank U wel kapitein. Uitstekend. U ook?



Dank U, Verveelt U zich niet?

Hoelang varen we nog kapitein?

Dat kan ik U wel zeggen. Nog 10 dagen!



Sakkerloot 10 dagen. Hm... we zullen die tijd maar rustig doorbrengen... Ga je mee, lekker in de zon liggen Floris?

Veel Plezier Heren



Bah! Ik vertrouw die knaapjes niet kappie! Ze voeren wat in hun schild wat ik je brom. Als ik U was, smee ik ze overboord. Opgeruimd staat netjes!

Ja, het is in elk geval verstandig ze in de gaten te houden



Hier Floris is de hut van de marconist. Let nu op....



Oh men, eer als U even tijd hebt zal ik U iets bijzonders laten zien!

Wat heb je dan?



Ik ving een kolossale oester met een pracht van een parel erin. Als U hem wilt zien, gaat U dan even mee?

Vooruit dan maar.



Ik heb hem hier verstoppt. Hm.. ik moet even zoeken... 'n ogenblikje alstublieft...

Schiet op ik heb niet veel tijd....



He, dat is nu vreemd, zoëven had ik hem nog en nu is hij verdwenen! Een raadsel!!

Als je me in de maling neemt... dan zal ik...

Ja.. hier is de parel!



Parel ?!?! Noem je dat een parel? Het is een glazen stuitert! Wat heeft die grappenmakerij te betekenen ?!?



Ik zal je leren grapjes met grote mensen te maken... aanpakken !!! Hier !!!



Oef, U sloeg mis!

Kleine rekel.. ik zal je een opkallefater geven dat je... dat je



Dat loopt slecht voor U af ik heb jiu-jitsu geleerd!



Hm, hij ligt buiten westen. Net goed. Dan hebben we meer tijd om te seinen



Nu vlug naar Floris!



Psst Floris ben je daar?



Kom maar binnen ventje!..



Wel wel mijne heren. U misbruikt m'n gastvrijheid wel zeer... stiekum met de radio seinen hè? Na eerst de marconist uit z'n hut te hebben gelokt. Ik zal U moeten straffen...



Onze voedselvoorraad is genoeg voor 4 man. Wat ligt meer voor de hand dan alle overbodige mee-eters op te ruimen? Ik ben besloten U over boord te gooien !!



Die haaien zullen een heerlijk hapje aan U hebben!



Wat is er Pedro?

Kapitein, er nadert met grote snelheid uit zuidelijke richting een tornado, een windhoos!



Gooi onmiddellijk het stuur om en probeer uit de richting van de hoos te komen! Als we er in geraken zijn we verloren!!



Hij is weg! Ik zal je losmaken.

Het spijt me Pinkie... net toen ik wilde beginnen te seinen, kwam die schurk binnen...



Meer snelheid, we raken er midden in!!

Ik kan niet harder!!



Te laat!!! Daar is de hoos al!!!



TWEE DAGEN ZIJN VERSTREKEN



Wonderlijk... Floris ligt vlak naast mij...



Hela Floris, wordt eens wakker!

W. wat is er gebeurd?!



Gefeliciteerd kamaraad! We zijn op wonderbaarlijke wijze aan de verdrinkingsdood ontsnapt...

Waar zijn we?



Hm, erg gastvrij ziet het er niet uit... er is geen mens te zien... We zijn kennelijk op een onbewoond eiland aangespoeld...

Net als Robinson Crusoe!!



Denk je dat we hier ook zolang moeten blijven Pinkie?

Wel dat hangt er van af in welk gedeelte van de oceaan we zitten en of we in de scheepvaart routes liggen...



Om te beginnen zullen we het eiland maar eens gaan verkennen

Als er maar geen verscheurende beesten zijn....



Ha, die heerlijke banaan zal me lekker smaken...



... ik heb honger...



EEN AAP !!!!!
HELP !!!!





Help Pinkie !!! Help !!!

GRRR!!



OEMPH!



Oef.. die banaan heeft je gered. Kijk hem smullen!

Wat een snert-eiland is dat hier!



We moeten hier zo gauw mogelijk vandaan zien te komen. Wonen hier mensen?

Wat een snert-eiland is dat hier!



Hü.. Pinkie.. kijk !! Ik hou niet van die mensen

Een schedel. Hm. Een bewijs in elk geval dat hier eens mensen zijn geweest...



Ik wou maar dat we een fatsoenlijke haven met een comfortabel schip tegen kwamen....!! En een ijskarretje waar ik een lekker ijsje kan kopen, ...

Daarvoor zullen we nog wel even geduld moeten hebben!



Kijk nu weereens... wat is dat voor een ondiep !!

Blijf maar staan het is een onschuldige boom-marter ...



Onschuldig ??? Kijk maar eens, hij wil me bespringen! Het is een verscheurend monster.. help!!



Sakkerloot! Floris is helemaal verdwenen! Floris waar ben je?



Oh, help.. ik ben in een gat gezakt!

Waarom doe je dat dan ook ?!



Even rustig nog. Ik kom je helpen!

Met deze lian zal ik je er uit vissen Floris. 'n Ogenblik!



Klim nu maar naar boven!



Prachtig. Nog even volhouden!



Ik ben niet voor acrobaat in de wieg gelegd!



KRAK!



Wel, nu zitten we beiden in de val. Het ziet er niet hoopvol uit...

Wat doet deze grote steen hier?



Hij is zwaar genoeg help eens duwen Pinkie!



Een gang...!! We zullen hem volgen!



Hoera! We zijn weer aan 't strand!



Ja, en ik vraag me af waar deze gang voor gediend heeft en wie hem heeft gegraven.... Is het een oude verlaten smokkelgang? Enfin we hebben geen tijd om dat te onderzoeken. We moeten hier van af....

Wat zou je ervan zeggen om een vlot te bouwen, Floris!

Geen gek idee. Laten we meteen maar beginnen....



Bomen genoeg. En met de lianen binden we de balken aan een....



ENIGE TIJD LATER

Wat zeg je er van? Met dit vlot kunnen we de hele wereld rond!

Vooruit! Daar gaan we dan...



Dag eiland, ik hoop je nooit meer te zien!



ENKELE DAGEN GAAN VOORBIJ...

Hm, Floris, voor ieder nog een cocosnoot. Er moet nu spoedig hulp komen!

Daar komt al hulp. Kijk een stip in de verte!



Inderdaad. Het is alleen nog niet te zien wat het is... het is eerder een klein dan groot schip!

Gelukkig we zijn gered! Ha, wat zal ik heerlijk eten. Ik bestel direct een paar heerlijke biefstukken...



Juich maar niet te vroeg Floris. Het is geen schip. Het is een luchtband

Ja waarachtig, van een vliegtuig...!!



Er ligt een mens op...!!!



Nee maar, ongelooflijk. De man op de band is Bul Bumper!!

Oh dat ons dat moet gebeuren!



Hij is bewusteloos, maar hij leeft nog. We zullen hem wat cocosmelk geven

Onze laatste cocosnoot



Ja... hij komt bij!

Grr.. is dat alles wat je te missen hebt? Had dat beetje dan ook maar gehouden!



Je bent erg on dankbaar Bumper!

Het is jullie schuld dat ik sinds het vliegtuigongeluk dagenlang op zee heb gezwaakt!



Nietwaar! Jij gaf een schop tegen het instrumentenbord en daarna stortte de Gigant in zee....

Maar jullie reuzenvliegtuig is in ieder geval kapot. Dat is de hoofdzaak! Geef nog eens een cocosnoot!



Nee.. geen denken aan! Er zijn er maar twee en die zullen we eerlijk delen...

Inhalige kereltjes! Een eerlijk man gunnen ze geen stukje!



Bah.. van je vrienden moet je het hebben

Vrinden? Zijn wij vrienden van hem Pinkie? Zie eens.. we hebben geluk!!! Een schip!!!



Aha.. nu komt er een eind aan ons hongerlijden....!!!

Zo jochies, en aan boord zullen we eens bekend maken wat voor misdadigers jullie zijn!



Hallo.. Hallo!!! Grijp de ladder en klim aan boord...



Opzij.. ik ga het eerst aan boord!!

Wat zeg je van die opschepper!!



Bulletje o krijgt zijn verdiende loon

Hm, heerlijk! Wat smaakt dat heerlijk als je in geen dagen een hartig hapje hebt gegeten! Wat zegt U Kapitein?

Ik zei: de Adelaar vliegtuigfabrieken hebben een volkomen gelijk vliegtuig als de Gigant gebouwd!



Dat vermoeden wij al. Ongetwijfeld hebben ze alle gegevens van Kock Pit losgekregen

Juist mijne Heren. Maar wat ik U nog zeggen wilde: dit vliegtuig is enige dagen geleden door een grote brand volkomen in de as gelegd!



Verbrand ??? Grr... dat is dat is verschrikkelijk !!

Tijdens een onweer sloeg de bliksem in en het gehele complex brandde tot de grond toe af....



Sabotage. Gemene schurken hebben daar natuurlijk de brand in gestoken! Bah!!

Hm. Deze tijding betekent dat beide vliegtuigen nu vernietigd zijn! We moeten opnieuw beginnen!



En Bumper zorgt dat de firma Adelaar het eerste klaar komt! Let op! Grr!!!



ENIGE WEKEN LATER....

Ja, precies mijn idee! We moeten van voren af aan beginnen. Maar nu zullen we zorgen dat we de wereld het eerst verbaasd zullen doen staan met ons vliegtuig!

Is Kock Pit al gevonden?



Helaas nee! Onze concurrenten maken dankbaar gebruik van zijn afgeperste gegevens! Maar nu m'n kantoor uit. Ik moet aan 't werk. Als we weer klaar zijn zal ik U waarschuwen!

Oke. Tot ziens!



Wat gaan we in die tijd doen?

Wel afwachten maar en onderwijl naar Kock Pit zoeken!



ONDERTUSSEN

Goed begrepen allemaal. Binnen één maand staat de fabriek weer overeind en hebben jullie het reuzenvliegtuig gebouwd. Wie het er niet mee eens is zegt het maar!

En wie niet hard werkt krijgt met deze zweep!



Vort! Aan 't werk allen!!!



Haha. Je zal zien Bulletje. Voor dat die eigenwijze Pinkie Pienter en z'n vrienden het in de gaten hebben, zal de wereld verbaasd staan over ons reuzenvliegtuig! Dan gaan we met alle eer strijken...!!!



Laatste nieuws! Leest het laatste nieuws. Twee grote vliegtuigfabrieken bouwen ieder een reuze-vliegtuig. Wie zal het eerst gereed zijn met de bouw van deze monsterluchtrevzen!??



Ongehoord Pinkie! Wij scheppers van dit vliegtuig moeten ons best doen onze vijanden die de plannen gestolen hebben voor te blijven. Dat de politie als maar niets doet!



De misdadigers zijn Bul Bumper en zijn kornuiten. Waarom arresteert de politie hen niet?



Foei! M'n arme cockpit. Hoe barbaars zal men hem behandelen? Maar de bouw van ons vliegtuig gaat onverwijd door! Tot ziens! Ik moet aan 't werk!



Hm Floris, dat wordt een fabrieksrace op leven en dood!



Wel, Floris, heeft blijkbaar weinig belangstelling meer voor vliegtuigen!



WEER VERSTRIJKEN DE WEKEN...

In het geding tussen de Aero- en Adelaarvliegtuigfabrieken zie ik maar een oplossing, mijne Heren. De beste kwaliteit van elk vliegtuig kan alleen maar tot z'n recht komen in een snelheidswedstrijd. Ik bedoel: Beide vliegtuigen starten gelijktijdig en wie van hen beiden het eerste op een bepaald punt aankomt heeft daarmee bewezen het beste te zijn! Gaat de jury hiermee accoord?



De Jury gaat accoord!!

Hm, dan zal ik daar ook mee accoord moeten gaan!

Schitterend, dat varkentje zullen we wel even wassen!



Nee maar... Pinkie, nu Kock Pit nog steeds niet gevonden is, zul jij het nieuwe Gigant reuzenvliegtuig moeten besturen tijdens de race tegen de machine van Meneer Adelaar! Ben je niet bang?



Kijk de kranten weten het ook al!

De wedstrijd van deze eeuw. Leest over de race tussen de grootste straalvliegtuigen ter wereld. Sensatie! Leest het laatste nieuws!!!



Kijk daar gaat Bumper met de Heer Adelaar

Aha, let maar op! Die kleine deugniet, lap ik aan m'n laars. Ik versla hem met honderden kilometers!

Juich maar niet te vroeg Bul....



Hier is de radio-reportagedienst. Dames en Heren Luisteraars, wij bevinden ons op het ogenblik op het vliegveld Airport, waar over enkele ogenblikken de gigantische race tussen de twee grootste vliegtuigen ter wereld, de "Gigant" van de Aerofabrieken en de "Adelaar" van de Adelaarfabrieken een aanvang zal nemen! Er heerst hier een nerveuze spanning, want zoals bekend beslist deze uitslag welk van beide vliegtuigen superieur is boven de andere. Gezagvoerder van de "Gigant" is de ons allen bekende Pinkie Pienter. De held van vele avonturen. Gezagvoerder van de "Adelaar" is Bul Bumper, niet minder bekend! En zo breekt dan nu het ogenblik aan dat de beide vliegtuigen zich, na het startschot van de Directeur van de luchthaven, de heer Pro Pellor, in de lucht zullen begeven.... Ja, daar verschijnt de Heer Pro Pellor op het Podium. Hij heft z'n pistool in de lucht.... PANG!! Daar rollen beide vliegtuigen over de startbaan om hun 20.000 km lange vlucht te beginnen....





Beiden hebben een prachtige start!

Kom aan Pinkie geef hem van katoen!



Ho ho Floris, als ik te hard van stapel loop heb ik straks geen reserve meer, laat Bul gerust maar wat uitlopen

Tot op ongeveer de helft van de route blijven we gelijk met Bul opvliegen, daarna zullen we proberen hem voor te komen!



Pas maar op voor die schurk. Hij bedenkt vast en zeker listige plannen om ons te benadelen!



UREN VERSTRIJKEN

Grr.. Bevalt me niets.. Ik kan ze niet achter me weg krijgen. Ik zal nu een hulpmiddel gebruiken om ze kwijt te raken...



Wees maar voorzichtig, Bumper. Als iemand er achter komt zijn we verloren

Je bent bang! Als Bul Bumper iets doet, doet hij het goed. Let op wat ik ga doen!



Speciaal voor dit doel gemaakt daar gaan ze ... hop!

Parachutes!! Honderden!!

Ja! Mooi geraden! En met springlading! Ze vliegen er recht tegenaan...



Floris, let op ...!!! Bul Bumper gooit valschermen uit, die er opgericht zijn ons te treffen ... Ik kan maar één ding doen! Duiken!!!



Hij, wat Bul Bumper doet, doet hij goed... Ik merk er niets van...

Hou je mond! Ze hebben geluk gehad! Ze zijn niet op tijd de dans ontsprogen! Maar Bulletje heeft nog meer pijlen op 2'n bobg, let maar op....



Wat zei ik Pinkie? Bul Bumper wil met gemene trucs de wedstrijd winnen....

Wel Floris, hij doet wat hij niet laten kan. We zullen ons er niets van aantrekken...



Vraag verbinding aan met het eerst volgende vliegveld waar we zullen landen....

Waarom dat nu weer?



Klets niet! Doe gewoon wat ik zeg!

Oke Oke, ik ga al...



Hallo... hallo... hier een politiebericht betreffende de "Gigant". Genoemd vliegtuig gebruikt snelheidsrace om partij opium te smokkelen... Bij landing onmiddellijk bemanning arresteren en vliegtuig uit elkaar nemen om smokkelwaar in beslag te nemen!



Bericht ontvangen. Zullen uw instructies nauwkeurig opvolgen!

In orde! Laat de piraten niet ontsnappen!



Haha... wat zullen die kwajongens op hun neus kijken als ze straks in de gevangenis zitten!

Als je maar geen te hoog spel speelt Bul!



Nog 10 minuten dan zullen we onze eerste tussenlanding maken. Alles wel aan boord, Floris?

Alles in orde Pinkie!



Daar is het vliegveld... we gaan dalen...



De "Gigant" daar komt hij... Iedereen opgepast!



Laat niemand ontsnappen...



In naam der wet, ge zijt onze gevangenen!

Gevangenen? Hoe dat zo? We hebben niets misdaan! Hier moet een vergissing in het spel zijn!



Welaan, en al die kisten opium dan die ge in het vliegtuig opgeborgen hebt? Grijpt deze smokkelaars, mannen!

Opium in mijn vliegtuig? Wie durft dat te zeggen?



Geen praatjes! Kom mee!!

Het is een misverstand! zoek het vliegtuig maar na. Wij hebben geen smokkelwaar aan boord!



Dat zullen we onderzoeken! Voorlopig gaan jullie de cel in! Ingerukt!!



Hi hi prachtig gelukt! Als Bulletje wat doet, doet hij het goed! Eerst nog even een spiegeleltje eten en dan gaan we er meteen weer vandoor!



Kijk ze slopen het hele vliegtuig uit elkaar! Hi hi, die wedstrijd hebben we zo goed als gewonnen!



Alles er uit mannen! Die smokkelwaar moet gevonden worden!

Wat zeg je daar nu van? Ze noemen ons smokkelaars! Hoe komen ze erbij. Pinkie?

Ik denk dat het weer een streek is van Bul Bumper! Hij heeft ons aardig te pakken! Z'n voorsprong zal op deze manier reusachtig groot worden...



Daar komt iemand aan..



Volg mij, jullie zullen verhoord worden. En geen grapjes, ik schiet direct!



Mijnheer, mag ik even m'n veter vast maken?



Flug dan!



Mooi Pinkie!

PANG!



Hij ligt bewusteloos!



Lopen Floris, Lopen als je leven je lief is!!





De politie had al heel wat uit het vliegtuig weggenomen! Gelukkig zijn alle instrumenten nog intact. Het voordeel is dat onze machine nu lichter is geworden, we kunnen dus sneller vliegen!

Opium! Waarom zouden die snoeshanen gedacht hebben dat wij opium smokkelden?



Ongetwijfeld heeft Bul Bumper ze dat verteld. De schurk deinst voor niets terug om ons dwars te zitten!

Maar die gevangenis-bewaarder hebben we in elk geval prachtig bij de neus genomen!



Nu is het zaak de achterstand weer in te halen...

Doe je best Pinkie, ik ga radiocontact met de grond opnemen...



INTUSSEN.....

Hahahihi. Een goeie mop, tegen de tijd dat men ontdekt dat er helemaal geen opium aan boord van de „Gigant“ is, hebben we de wedstrijd al gewonnen. Ik ga eens luisteren wat de buitenwereld ervan zegt....



...in aanmerking genomen het feit dat de bemanning van de „Gigant“ wel enige dagen nodig zal hebben om uit gevangenschap ontslagen te worden, kan men nu wel als vaststaand aannemen dat het winnen van de race voor onze dappere vriend Pinkie Pienter onmogelijk is geworden. Het is vrijwel zeker dat Bul Bumper de wedstrijd zal winnen....



Zo is het... Bulletje zal de race winnen en niemand anders....

Vliegveld Africano seint dat alles voor de landing gereed is....



Bah... wat een hitte! Ik ga een fris glas bier drinken... We hebben er alle tijd voor...



Ober, twee glazen bier! En vlug een beetje...



Waar blijft die vent? Ik heb dorst!

Ik ook



Ik ga hem halen



Oh, meneer!!



Vlug, haal ander bier!! Grrr



Alstublieft Heren!



Haha, dat zal lekker smaken



Bul, kijk.. daar komt de „Gigant“



Grr.. Hoe kan dat? Hoe hebben ze dat gedaan?! Grr.. ik zal weer andere maatregelen moeten treffen!



Hallo, meneer Bumper, Hoe maakt U het? Alles wel aan boord?

Kwajongen! Het bevalt me niet dat je me steeds op de hielen zit. Ik zal...



... dan zult U waarschijnlijk wel weer de politie gaan vertellen dat de „Gigant“ smokkelwaar aan boord heeft? Is het niet zo Heer Bumper!

Ik.. ik heb niets over die opium gezegd!



Aha, nu verklapt U zichzelf! Hoe wist U dat de politie naar opium zocht?

Kwajongen uit m'n ogen! Voordat ik een ongeluk aan je bega...!!



Tot ziens Bul Bumper! Voor spoedige vlucht! Kom Floris we gaan een glaasje limonade drinken!

Blijf jij hier! Ik ga hun vliegtuig onklaar maken!



Halt, de toegang tot de „Gigant“ is verboden!

Stt.. Ik moet even in het vliegtuig zijn.. hier heb je een beloning! Ik ben zo terug...



Vlug dan maar....

Je bent een beste vent...



Handen omhoog Bulletje! Daar had ik op gerekend dat je zou proberen in ons vliegtuig te komen! Wat kwam je uitvoeren?

Eh.. ik.. ik.. niets beste Pinkie! Ik kwam even kijken hoe jullie toestel er van binnen uitziet!



Ik geloof er niets van. En de politie zal het nog minder geloven!

Meneer Pienter, U gaat me toch niet naar de politie brengen? Ik bezweer U... ik had niets kwaads in de zin. Ik meen het goed met U! Ik ben uw vriend!!

U jukt tevergeefs, meneer Bumper. We hebben nu genoeg van uw listen en lagen. Met U kunnen we geen eerlijke wedstrijd vliegen. Ik zal U aan de politie overleveren!

Pinkie dat doe je niet. Ik geef m'n woord dat ik geen streken meer zal uithalen! Probeer U het nog één keer met me!

Hm, ik voel er eigenlijk niets voor. Maar ik zal het nog eens met je proberen. De eerste de beste keer dat ik weer wat van je merk schei ik er mee uit! Hoepel nu dan maar op!

Dank je wel! Wanneer vertrekken we?

Over een uur! Zorg gereed te zijn!

Oke, Bulletje is op tijd!!



EEN UUR LATER...

Goede reis piloten!

Het volgende traject is 6000 km lang!

INTUSSEN

Hopeloos, z'n bewusteloosheid is zo diep, dat niets hem eruit kan redden!

Wat moeten we dan doen dokter?

Voorlopig niets!

De klap op z'n kaak schijnt hevig te zijn aangekomen. Ik zal enige professoren raadplegen

Kijk hij beweegt!

Ik... ga... vliegen... Ik moet... de... wedstrijd... winnen...

Pas op! Hij wil in de vensterbank gaan staan!

Iedereen... klaar... daar.... gaan... we...

Los!! Laat m'n vleugels los!!

Pak hem beet!!

Oh, m'n landingsgestel is kapot!

Hij denkt dat hij een vliegtuig is!!



Helaas nu is hij weer bewusteloos. Leg hem maar weer op de divan!



Het is zeer ernstig. Alleen een plotselinge schrik of schok zal hem waarschijnlijk uit z'n verdoving wekken...



INTUSSEN

Prachtig!! We zijn Bul Bumper vooruit gekomen. Hij ligt ver achter ons. Als hij nu maar weer geen oneerlijke dingen doet!

Ik vertrouw die dikzak niks!



Hihi.. dat jochie denkt dat ie al van me af is.. Maar dan kent hij Bul Bumper niet

Ga je nu toch weer iets vals doen?



Hier neem jij het stuur over... Nu ga ik m'n grootste troef uitspelen.. Let op.. Kock Pit gaat ons helpen! Hij gaat ze de nederlaag toebrengen!



Hallo, hier de Adelaar! Kunt U me verstaan



Hallo.. ja, wij verstaan U goed. Wat is er van Uw dienst?



Schakel je televisietoestel in op ons vliegtuig en kijk dan wat je ziet!



Hm, als U dat zo graag wilt.. vooruit dan maar...



Haha, Daar kijk je van op he' kwajongen!!!

Dat is piloot Kock Pit. Hij is aan boord van de Adelaar!!

Hahaha, Ik heb hier Kock Pit in mijn macht en ik ga hem naar beneden gooien! Hahaha. Als ik deze handel overhaal valt hij met stoel en al te pletter! Haha, maar jullie kunt z'n leven redden als je wilt!



U bent een valse kerel! Bul Bumper! U wilt natuurlijk dat ik U de wedstrijd laat winnen!



Haha, prachtig geraden! Als je z'n leven wilt redden moet je je snelheid met 500 km verminderen!



Wat een schurk Pinkie. Bul Bumper is echt in staat om z'n gemene daad ook uit te voeren. Wat kunnen we doen...?



Wist ik maar wat! Het is wel een heel slimme zet van Bul... we mogen het leven van Kock Pit niet ter wille van de wedstrijd in gevaar brengen. Voorlopig zal ik....

...maar langzamer gaan vliegen, totdat we iets vinden om Kock Pit te redden....



Haha.. mooi zo jongens.. jullie zijn heel verstandig! En denk erom: niemand iets vertellen, anders gooi ik Kock Pit er toch uit! Tot ziens Kereltjes!!



Onbegrijpelijk! De Gigant is 1000 km achtergeraakt. Ze vliegen maar met halve snelheid! Wat zou er met Pinkie aan de hand zijn?



Bul is een genie!

Lees het laatste nieuws... De Adelaar stormt de overwinning tegemoet... De Gigant heeft de race zo goed als verloren!

Niet te geloven!

Vreemd!



Ellendig dat ik niets kan doen! Het is ontzettend als de Gigant de wedstrijd verliest... En alles door mijn schuld! Ik moet er iets op vinden! Ik moet eerst los zien te komen....



Dat is één

Nu naar die scherpe rand zien te kruipen....



Dat is twee

Oef, dat valt niet mee... ja, ik ben er... nu het touw er tegen aan schuren!!



Dat is drie!

NA ENIGE TIJD....

Gelukt! Maar nu oppassen...
Ik moet hier weg zien te komen
Dat touw.... een idee....!!!



Tenslotte moeten we
hem in 't leven hou-
den om zo veel moge-
lijk profijt van hem te
hebben!



Pak aan kockie!
Hier is een lekkere
maaltijd voor je!



©*!©! Hij is er niet
meer !!!



Kock Pit is hier
aan boord?!



Alarm!!
alarm, kock
Pit is ontsnapt
ledereen gaat
hem zoeken!!

Hou je mond en doe wat ik jul-
lie zeg. Schiet op! Als hij niet
gevonden wordt, gooi ik jullie
allemaal er uit!



Pinkie vlug! Kijk eens wat ik op
het televisietoestel zie!!



Ongelooflijk! Kock Pit
hangt onder het vlieg-
tuig van Bul Bumper



Onmiddellijk vol gas! We
gaan hem helpen!!

Als we nog maar op
tijd komen!



Hij is nergens? En ik zeg jullie dat
je net zo lang zoekt tot je hem ge-
vonden hebt. Al zal ik er het hele vlieg-
tuig voor moeten afbre-
ken. En vlug een beetje!



Voorlopig ben
ik veilig!
Maar hoe kom
ik hier vandaan.

Het gaat schitterend Pinkie! We halen ze mooi in! Heel in de verte zie ik de Adelaar al!



Ik ga onder hen vliegen en op deze manier halen we Kock Pit binnen! Het zal een lastig karweitje worden!



Ürr.. Daar heb je ze weer.. Ze vliegen recht onder ons! Waarom doen ze dat?



©!★©! Ik snap het.. hij wil zich op de "Gigant" laten zakken! Maar daar zal Bul een stokje voor steken! Waar is m'n revolver!!



Pinkie nog iets hoger vliegen! Snel! Anders gaan ze er vandoor!



Gelukkig.. we zijn ongedeerd! En nu er van door! Kock Pit is in veiligheid!! Hoera!!

Ik ben U veel dank verschuldigd!



En nu gaan we, dank zij het feit dat de politie ons vliegtuig veel lichter heeft gemaakt, de race winnen!



Grr, nu heb ik al m'n pijlen verschoten! Hoe kan ik hen nog verslaan ???

Binnen 10 minuten landen we op het vliegveld New-Zeelandia, vanwaar we naar het beginpunt terugmoeten!



Bah! Alleen op het vliegveld heb ik nog een kans! Ik moet iets verzinnen! Maar Bulle-tje zou Bulletje niet zijn als ik er niet iets op vind!



We zullen die rakkers wel krijgen !!



Goed begrepen! U laat niemand in het vliegtuig. Over een half uur zijn we terug en zullen dan onmiddellijk vertrekken! In die tijd zorgt u dat het vliegtuig volgetankt wordt?

Alles komt in orde Meneer Pienter!



Kom Pinkie, een maaltijd zal smaken!

Ja, maar ik wil het vliegtuig niet uit het oog verliezen, want Bul zal wel weer een list bedenken!



Hier.. één, twee, drie, vier, vijf honderd gulden. En doe wat ik je gezegd heb!

't komt voor elkaar, meneer Bumper!



Haha, wat zullen ze op hun neus kijken!



Hier is brandstof voor de "Gigant"

Ga je gang!



Zo is 't genoeg! En nu de kraan dicht!...



Maak wat voort Floris. We hebben geen tijd meer. We moeten er vandoor!

Hm... mm... nog even wachten.. deze carbonaard is zo lekker.. die kan ik toch niet laten liggen? Ik moet er de hele terugreis mee doen... mm... heerlijk!!



M...m... zalig!!



'k Ben zo klaar!



Ben je klaar? Dan gaan we!

Zal ik de eerste 1000 km vliegen, Pinkie?

Prima, Kock Pit, dan controleer ik in die tijd de motoren!



En zo luisteraars vertrekken beide vliegtuigen thans om de terugreis te aanvaarden. Iedereen, we mogen wel zeggen: de gehele wereld, verkeert in grote spanning welke van beide machines deze gigantische snelheidsrace zal winnen. Zal Pinkie Pienter, de jonge avonturier, het kunnen bolwerken tegen de vermaarde en gevreesde Bul Bumper? We weten het niet, maar onze beste wensen voor beide luchthelden vergezellen hen!



Hahaha.. moet je straks zien als we 400 km verder zijn en boven de woestijn zijn, wat er dan met de "Gigant" gebeurd!



Hahaha!! Dat gezicht van die kleine jongen, als ze straks een noodlanding moeten maken! Hahaha...!!



Haha, Bulletje is niet van gisteren, Bulletje heeft een kop met hersenen erin! Ik heb gezorgd dat ze midden in de woestijn zonder brandstof zitten! Haha!! Een noodlanding.. haha.. goeie mop!!!



NA ENIGE TIJD...

Nee maar zie eens! De benzine meter is niet in orde.. ze staat op nul...!!

Ik ga direct in de tanks kijken!



Ontzettend.. leeg!! Dat heeft.. dat moet een list van Bul Bumper zijn.. hij heeft de man, die de tanks moest vullen, omgekocht, en die heeft er slechts weinig in gedaan!



Dom om niet eerst op de meter te kijken.. en zie.. boven de woestijn.. het ziet er somber voor ons uit!!

Ik ga nu een noodlanding maken!



Wat zei ik je? Hahaha, daargaan ze al, haha. Als vissen op 't droge Hahahaha!!





Mooie start jongens! En nu op volle snelheid Bul Bumper achterna... misschien halen we hem nog in!



INTUSSEN...
Leest het laatste nieuws. Bul Bumper ligt 5000 km voor op Plukie Pienter. De "Gigant" maakte noodlanding in de woestijn!



Hihi.. mooi gedaan Bul! De wereld zal er van op kijken als ze hoort dat de Adelaar het beste en het snelste vliegtuig is. Daar verdienen ik millicenen aan!



Het allerlaatste nieuws. Leest hoe de "Gigant" uit de woestijn weet te ontsnappen. Heeft de "Gigant" nog een kans op de overwinning?



Uit de woestijn ontsnapt!! Op volle snelheid achter de "Adelaar" aan!
◎*!◎*!◎*!◎*!



Haha, dat smaakt! Dat heb ik wel verdiend na deze mooie overwinning



Ik krijg een bericht door!
Wat hoor je?



"Gigant" weer opgestegen! Zet op volle snelheid de achtervolging in!



Verschrikkelijk! Bah!! Dat is.. dat is toevrij! Ik maak gehakt van ze! Gooi alle gas er op! Snel!

Galgebrokken!



We vliegen 1200 km per uur! Sneller kunnen we niet!!

We vliegen 1500 km per uur! Als er geen storing komt hebben we grote kans om ze in te halen!



Prachtig. Hoera! Wat zal die lelijke Bul op z'n neus kijken als we hem misschien nog inhalen. Daar in de verte is het vliegveld al.. daar kunnen we nieuwe brandstof innemen!



De Adelaar"? Die is 4 uur geleden hier vertrokken, Heren!





Dames en Heren Luisteraars, de spanning onder het publiek hier op het vliegveld stijgt met de minuut, nu ieder ogenblik de komst van de machines verwacht kan worden! Op het ogenblik is de toestand zo, dat Bul Bumper opnieuw deleiding op zich heeft genomen, maar wie de uiteindelijke overwinning in de wacht zal slepen is nog allerminst zeker! En nu krijg ik het bericht door dat beide toestellen gesignaleerd zijn en ieder ogenblik boven het vliegveld kunnen verschijnen! De spanning stijgt!! Wie zal er overwinnaar worden???



Ja ja luisteraars! Nu stormen beide toestellen op de landingsbanen af... Daar komen zij aan! Ze vliegen gelijk op..., Het is een fantastische nek-aan-nek race!!!



Lichter!! Nog lichter moeten we worden! Alles er uit!!



Dat ding dan ook maar weg!!

6*6!* He!... He!... Kijk uit... dat is de stuurinrichting!.....



Dames en Heren! Er gebeurt iets fantastisch... het vliegtuig van Bul Bumper neemt een plotselinge zwaai en schiet pijlsnel de hoogte in... En nu... nu... heeft de "Gigant" de wedstrijd gewonnen!!
DE GIGANT HEEFT GEWONNEN!!



Lang leve Pinkie-Pieter! Hoera...

Maar wat is er met de Adelaar aan de hand? Het vliegtuig zwaait als een dronkeman door de lucht! En nu... ontzettend dames en heren! Nu suist de Adelaar in dodelijke vaart naar beneden... het kolossale vliegtuig zal te pletter slaan!!



UIT DE WEG!!!
UIT DE WEG!!!



Prachtig...schitterend...eh...geniaal meneer Pienter... U heeft twee vliegen in een klap geslagen. De overwinning en... onze piloot Kock Pit bevrijd!



Alleen deze krans kan tot uitdrukking brengen welk een prachtig piloot U bent!



Helaas... de arme man is nog steeds volkomen bewusteloos en weet nergens van!



Ruimte mensen ruimte !! Een handtekening alstublieft meneer Pienter!



Stt... het kleinste geluid is nadelig voor hem!



Hoe jammer, hij weet nu niet eens dat de Gigant de overwinning heeft behaald!



De „Gigant“... de Gigant „Hallo Pinkie ben je daar? Wanneer vertrekken jullie voor de race?'



Al gewonnen...? Hoe bedoel je? En Kock Pit waar kom jij vandaan?



Pinkie... je bent... je bent een kerel... een... een... HOERA !! De „Gigant“ heeft gewonnen!! Ik wil het vliegtuig zien... kom mee!



Een reuze pech voor Bul Bumper... maar...



Ruimte !! De Directeur van de Adelaar fabriek komt voorbij!!



En daar is Bumper ook...









PRINTED IN THE NETHERLANDS

Nº 5500 A

